



HET GULDJE

GILDE ST. SEBASTIAAN & BARBARA

2016

Gildebroeders, Gildezusters, 2015 is weer voorbij.

Een jaar gaat snel eigenlijk veel te snel, maar ik vind dat wij als broederschap een mooi gildejaar achter de rug hebben. We mochten een nieuw lid instemmen, Marinus Wolfs en mochten ook een nieuw adspirant-lid verwelkomen, Bart Dartel. Tevens hebben wij er nieuwe jeugdige gildebroedertjes bijgekregen, de kinderen van Bart en Wendy. Ook op de Gildedagen kwamen we netjes voor de dag, zeker als ik een vergelijk maak met andere Gilden. Het kan natuurlijk altijd nog wat beter, een beetje rechter lopen en wat minder kletsen in de optocht, maar het gaat steeds beter. Ook de schutters presteren nog steeds op niveau en ook daar waar we als Gilde aanwezig moesten zijn, kwamen we netjes voor de dag. Ook de worstenbrood-actie, een idee van Nort Denissen, was een daverend succes, het bracht behoorlijk wat geld in het laatje. Ik bedank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen, door mij weer met algemene stemmen te kiezen als Hoofdman voor de komende jaren en wens jullie allen een gezond en gelukkig nieuwjaar.

De Hoofdman.

STATIEDAG 2016

Dit jaar had de koning iets anders bedacht.

Traditiegetrouw komt het gilde op de statiedag de koning en keizer thuis ophalen en worden de gildebroeders- en zusters bij de koning ontvangen voor het ontbijt. Niet dat het niet gezellig is, maar omdat het gilde ook een sociale functie heeft had de koning bedacht om het ontbijt op een

andere locatie te verzorgen. En zo geschiedde, de koning en keizer kwamen samen bij Park Stanislaus om daar het gilde te ontvangen. De gildebroeders- en zusters komen gezamenlijk op de statiedag bij elkaar in café 't Centrum en vertrekken dan in optocht naar de koning en keizer.



Linksaf dus deze keer. Met het bekende tromgeroffel en geklets komt het gilde aan bij de ingang van Stanislaus. De koning en keizer verwelkomen het gilde en iedereen verplaatst zich richting de aula. "Lekker veel ruimte" hoor je in de wandelgangen. Onze archivaris Jan van Elderen houdt trots de tussendeur open. Hij weet goed de weg, het is immers zijn thuis. In de aula staat de koffie klaar en de vrijwilligers voorzien de gildebroeders- en zusters van koffie, worstenbrood en belegde broodjes. Wat natuurlijk daarop volgt is: de brandewijn. Een vrijwilliger vraag of iedereen brandewijn mag, er wordt gelachen. "Ja hoor, neem zelf ook een glaasje" is het antwoord. Ondertussen is de pastoor aankomen en is men druk bezig met de kapel. Dit jaar wordt de mis in de kapel van Stanislaus gehouden. "Dat is makkelijk" zegt een gildebroeder, "hoeven we niet door de kou en regen en is maar klein

stukje lopen”. De opperdeken probeert het geheel toch nog een vorm te geven in de hal naar de kapel. Het gilde moet netjes naar binnen. Met tromgeroffel en vaandels neemt het gilde plaats. Lekker gezellig en warm. Aan het einde van de mis laat de vaandrig zien dat hij vakkundig is en ontwijkt de lampen tijdens de vaandelgroet in de kapel.



Het gilde vertrek naar, ja waarnaartoe? Bij het verlaten van de kapel zetten de tamboers de koers naar buiten. Na snel ingrijpen maakt het gilde rechtsomkeer terug naar de aula. Er is nog een koffiemoment met de bewoners gepland. Het gilde verdeelt zicht tussen de bewoners aan tafel en

als je rond kijkt zie je de blije gezichten van de bewoners. Verhalen leven op. Vroeger toen ik en ik weet nog wel , zijn de overeenkomstige opmerkingen van de aanwezige. “Jou ken ik wel hé” zegt een bewoner, wijzend naar een gildebroeder.

Ondertussen overtuigen enkele aanwezige de vendeliers dat ze nog een



vaandel demonstratie moeten geven. Jack Welten voelt zich vereerd en het geheel gaat naar buiten. “Ik blijf lekker binnen” zegt een bewoner “tis men te koud en dur da raom kan ik ’t ok zien”. Na het vendelen vertrekt het gilde naar ’t Stokske. Daar volgen de koffietafel en jaarvergadering. De hoofdman bedankt Gos van de Wouw voor zijn inzet als



COLUMN ERE-HOOFDMAN

Zoals ik beloofd heb zal ik jullie op de hoogte houden van de gang van zaken in de Kring het Kwartier van Oirschot. Wij vergaderen elke tweede donderdag van de maand bij het Vrijthof in Oirschot. We zijn voornamelijk bezig met het proberen te verbeteren en stroomlijnen van de gang van zaken in het Kwartier van Oirschot. We zijn vooral bezig met het jeugdbeleid en hoe we in de toekomst activiteiten kunnen verbeteren door bijvoorbeeld de Gildedagen op een betere manier in te delen. Ook hier is een plan van aanpak en elk Gilde heeft dit toegestuurd gekregen en erop kunnen reageren. De eerste voorstellen komen aan de orde op de komende voorjaarsvergadering. Ook hebben we bij 38 van 40 aangesloten gilden een visitatiegesprek gehad, waarbij elk Gilde individueel aan kan geven hoe men omgaat met bijvoorbeeld het jeugdbeleid activiteiten gewoontes en verdere algemene gang van zaken. Ook het leden aantal en de leeftijd groepen zijn hier van belang. Zo krijgen wij een gemiddelde van elk Gilde, en alle items die tot verbetering kunnen leiden voor alle Gilden in Het Kwartier van Oirschot. Ook bij jubilarissen zoals 40 en 50 jaar, Koningschieten, en bijzondere gelegenheden zijn wij minimaal met twee bestuursleden aanwezig. Ook op de Gildedagen maken we een rondje over het Gilde terrein om zo rechtstreeks met de Gildebroeders in contact te komen en te informeren of het allemaal goed verloopt en of er nog verbeterpunten zijn. Dus het is net zoals bij het Gilde, als ze je er bij vragen valt de tijd die je er in moet steken nogal mee, maar in de praktijk ben je wekelijks wel een keertje mee bezig. Ik houd jullie op de hoogte. Uw Columnist

Met Gildegroet de Ere Hoofdman

bestuurslid en Jan Timmermans voor de jaren als gildekastelein van het Gildehuis. Merijn Bekkers ontvangt van de hoofdman een zilver schild wat hij heeft gewonnen tijdens de gildedag.



Ondertussen is ook het kringbestuur aangekomen.

De hoofdman heeft in het diepst geheim een plan

gemaakt. Onze keizer is namelijk 50 jaar gildebroeder en daarvoor mag hij het kroontje op zijn veertigjarige onderscheiding plaatsen. De keizer is verrast. “Ge komt er zo mar niet mee weg” zegt de hoofdman. En het bestuur van Kwartier van Oirschot gaat over tot het opspelden van het verdiende kroontje.

Het middagprogramma is een verrassing. Na een tocht met de huifkar komen we aan bij een manege. “Paardrijden?” is de vraag. We gaan dansen en het wordt een geslaagde middag. Tegen de avond weer gezellig terug en eten we stampot in het gildehuis. Voor sommige wordt het een dag van late uurtjes, andere haken af. Desalniettemin kan het gilde terugkijken op een geslaagde statiedag en teeravond 2016.



OP DE KOFFIE BIJ...

FRANS VAN ERP: STANDAARDDRAGER

Het is alweer een tijdje geleden dat we een bezoekje brachten bij één van onze gildebroeders. Het is de bedoeling om hier wat meer vaart achter te zetten. We zijn van plan om binnen korte tijd bij alle gildebroeders aan te kloppen en hun verhalen op te tekenen, om ze op te slaan in ons archief.

Ditmaal zijn we te gast bij Frans van Erp. Geboren in Haaren, de 11^e van oktober 1966. Gildebroeder bij Sint Sebastiaan en Barbara sinds 2005. In Haaren zijn verschillende gildes, maar toch kiest Frans voor Sint Sebastiaan in Moergestel.



Dat kan natuurlijk ook niet anders, als je getrouwd bent met Barbara van de Wouw, een dochter van Til. Til, welke we kennen van het vele vrijwilligerswerk binnen het gilde en die momenteel samen door het leven gaat met Piet van de Loo. Piet, degene die een indrukwekkende gildetraditie in zijn familie koestert.

Frans maakt vooral kennis met het gilde als hij met opa, oma en zijn gezin vele door het gilde georganiseerde activiteiten bezoekt. Bijvoorbeeld het openen van de boom, paaseieren zoeken en de kermis. Frans komt het gilde binnen als schutter. Eerst schiet hij op dinsdag en donderdag, maar als echte gildebroeder is hij nu ook aanwezig op de woensdagavond. “Maar” zegt Frans: “het zou veel leuker kunnen zijn als de woensdagavond wat drukker bezocht zou worden door meerdere gildebroeders. Al is het maar gewoon even binnenlopen om een praatje te maken, een kaartje te leggen of een biertje te pakken om vervolgens weer op tijd naar huis te gaan.”

Als de kinderen van Frans wat groter zijn wil hij best mee schieten met het koningschap. Om de vier jaar een andere koning vindt hij wel wat aan de lange kant, maar daarentegen om een goede koning te worden en te zijn heb je zeker vier jaar nodig. Soms is het namelijk toch al zo moeilijk alle neuzen binnen het gilde dezelfde richting in te krijgen, maar misschien is dat typisch Moergestel. Frans is over het reilen en zeilen binnen het gilde wel tevreden.

Het is goed dat de oude kaart en ons reglement soms wat aangepast worden, maar we mogen niet vergeten dat we

een broederschap zijn en willen blijven. We mogen dat niet verloochenen en daar is in elk geval naleving van het huishoudelijk reglement voor nodig. De koning mag daarbij best wat over onze grenzen komen, spreekt Frans. Leven en dood, ja het hoort er nu eenmaal bij. Misschien wordt het tijd om bijvoorbeeld onze hoofden te buigen over onze visie op crematie en moeten we onze gewoonten en ceremoniën aanpassen. Evenals de mate van eerbied tijdens deze ceremoniën.

Staat je vrouw achter het gilde, vragen we Frans. Barbara is geen uitgesproken gildevrouw, maar staat wel achter

me, zegt hij. De kinderen vonden het gilde altijd heel leuk, maar naarmate ze ouder worden hebben ze andere hobby's gekregen. Zodra we het over de kinderen hebben, komen zij juist binnen en vertellen vol enthousiasme over hun belevingen met het gilde. Ze laten vol trots hun prijzen en trofeeën zien, welke zij met het gilde hebben gewonnen. Dat komt dus wel goed! We moeten een beetje geduld hebben...

Huub, Ruud.

Agenda 2016					
Maart	Woensdag	9	Overheidsvergadering	20.30	Gildehuis
	Maandag	21	Ledenvergadering	20.30	Gildehuis
			Voorjaarsvergadering kring	20.00	Oirschot
	Maandag	28	Opening van de boom	11.00	Gildehuis
April		10	Rad van Catharina	10:00	Heuvelstraat
			5 gilden overleg		
Mei	Zondag	1	Jaarmarkt		Moergestel
	Woensdag	4	Dodenherdenking	18.00	Oisterwijk
	Zaterdag	14	Onderlinge verschieting Diessen - Moergestel	17:00	De haan, Haghorst
			Gemeente Moergestel schild		
	Zondag	22	Regiowipverschieting		Oisterwijk
	Zondag	29	Gildekringdag Best	12:00	Best
Juni	Woensdag	1	Overheidsvergadering	20.30	Gildehuis
			Kermisvergadering	20.30	
	Zondag	19	Gildekringdag Alphen	12:00	Alphen
			5 gildeverschieting		
	Maandag	13	Ledenvergadering	20.30	Gildehuis
	Zaterdag	25	Plaatsen leugenvogel		Gildehuis
Juli	Maandag	4	Koningschieten Sint Sebastiaan en Barbara		Moergestel
	Zaterdag	9	Koningin van de dag schieten		Moergestel
	Woensdag	13	Onderlinge verschieting Moergestel - Diessen	19:00	Gildehuis
Augustus	Maandag	15	Mariaviering	18.30	Sporthal Stokeind
September			Fietstocht met BBQ		Gildehuis
	Woensdag	28	Sluiting boom		Gildehuis
			Regio verbroedering handboog		
Oktober			Hoofdlidendag		Den Bosch
			Onderlinge verschieting Moergestel - Alphen		Gildehuis
	Woensdag	26	Overheidsvergadering		Gildehuis
			Wildverschieting		Draaiboompje
November	Maandag	7	Ledenvergadering		Gildehuis
December			Kerstballenverschieting		Gildehuis