

*Jaarverslag 2014*  
*St. Sebastiaan en Barbara*  
*Moergestel*



*Antoon Linschoten, schrijver.*

*We beginnen dit gilde jaar met 48 gildebroeder en –zusters, 1 aspirant gildebroeder en 4 gezellen.*

### **Overzicht van onze activiteiten in 2014.**

*Op woensdag 8 januari was er onze Nieuwjaar receptie in ons gildehuis 't Stokske vele gildebroeders en gildezusters namen de moeite om elkaar het beste toe te wensen en werd het weer een gezellige avond.*

*Op zaterdag 18 januari hadden we onze statiedag, we kwamen om 8.00 uur bijeen in Café 't Centrum we, gingen eerst onze Keizer Frans van der Sande op te halen en trokken daarna verder door de straten om onze Koning Gert van Elderen uit te halen. We werden daar gastvrij door Gert ontvangen en voor de koffie, worstenbrood, broodjes en natuurlijk de brandewijn met kandijnsuiker. In de Kerk aangekomen was Pastor Theo te Wierik onze voorganger. Na de Heilige Mis werden Chris de Veer en Ruud van Esch geïnstalleerd als gildebroeders en kregen zij en de Kerkelijk en Wereldlijke overheid in de vorm van Pastor Theo te Wierik en Wethouder Joost Wagemakers te samen met onze Keizer, Koning, Wnd. Hoofdman de vendelgroet namens het gilde door onze vaandrig Kees van Rooij. Ook zou Frans van Esch geïnstalleerd worden tot gildebroeder maar deze was op vakantie en zal dit op de statiedag van 2015 plaats vinden. Daarna zijn we naar ons gildehuis 't Stokske gegaan waar we door Hannelies en haar medewerkers werden ontvangen. De koffietafel was weer als vanouds goed en gezellig en daarna was het tijd voor de hulding van onze jubilaris, Erwin van der Sande was 25 jaar lid van ons gilde en kreeg daarvoor het St. Sebastiaantje opgespeld door wnd. hoofdman Jan van Rooij. Daarna was het de eer aan Fien van Elderen, voor haar jaren lange inzet voor het gilde werd zij benoemd tot gildemoeder van ons gilde. Toen was het tijd voor de jaarvergadering en na afloop daarvan was er de schietwedstrijd om de Frans Rooijackers bokaal. Na afloop van de schietwedstrijd was het tijd om de inwendige mens te voorzien van wat eten. Toen iedereen voldoende had gegeten was het weer tijd voor de verkoop van het vérreke door onze koningsdeken en gildekastelein Jan Timmermans en kon onze statiedag met een goed gevoel worden afgesloten.*

*12 februari, aanmeten van de hoeden door Belliën.*

*17 maart, schieten in Alphen.*

*19 maart, overheidsvergadering.*

*24 maart, ledenvergadering.*

25 maart, vergadering bij het gilde St. Catharina.

26 maart, vergadering verbroedering handboogschutters op doel.

3 april, voorjaarsvergadering Kwartier van Oirschot.

7 april, 5 gilden overleg in Heukelom.

11 april, rikken bij 't Stokske.

13 april, schieten om het rad van katrien.



Onze gildebroeder Ruud van Esch leert ze allemaal schieten, proficiat.

16 april, vergadering regio wip verschiëting.

21 april, 2<sup>e</sup> paasdag opening boom. Jeugdschutters 1<sup>e</sup> Kaat Robben, 2<sup>e</sup> Dieuwertje van der Sande, 3<sup>e</sup> Dirk van der Sande. Dames, Wendy Horsten. Heren, Ruud van Esch. Uitslag wintercompetitie 2013/2014, 1<sup>e</sup> Piet van de Loo, 2<sup>e</sup> Jac Wouters, 3<sup>e</sup> Frans van Erp. Uitslag zomercompetitie 2013 1<sup>e</sup> Jac Wouters, 2<sup>e</sup> Willeke Wolfs, 3<sup>e</sup> Piet van de Loo.

4 mei, jaarmarkt Moergestel.

4 mei, dodenherdenking in Oisterwijk.

16 mei, afscheidsreceptie Joost Wagemakers.

17 mei, zonnebloemmiddag bij het gildefeest van St. Catharina.

18 mei, Vrijgildefeest bij het gilde St. Catharina, Moergestel.

28 mei, schieten Moergestel – Diessen. Moergestel wint met 25 pnt. Tegen Diessen met 16 pnt. Individueel, Jac Wouters 14 pnt. Willeke Wolfs 13 pnt. Ruud van Esch 13 pnt.

4 juni, overheidsvergadering.

5 juni, vergadering in Oirschot, NBFS op weg naar 2025.

11 juni, kermis vergadering St. Joris, Moergestel.

16 juni, ledenvergadering.

22 juni, gildefeest in Groesbeek. Het was een zonnige dag en iedereen heeft dan ook geweldig genoten, het was ook mooi om te ervaren hoe daar een gildefeest wordt georganiseerd. Elly van Zon had de sjerpen klaar en iedereen liep er weer netjes bij.

25 juni, 5 gilden verschiëting in Heukelom. Chris Moorman van ons gilde was de beste schutter individueel.

7 juli, kermismaandag. Het is dit jaar geen koning schieten maar dan houden wij op die dag een onderlinge prijs verschiëting en wordt het Moergestel wisselschild verschoten, ook kon er dit jaar om de titel kermiskoning geschoten worden door niet gildebreders uit Moergestel. Het Moergestel wisselschild werd gewonnen door het gilde St. Joris. De winaar van de prijs verschiëting van ons gilde was Jac Wouters. En de eerste titel van kermiskoning niet gildebreders ging naar Alex Hendrix.

12 juli, Diessen- Moergestel. Onze schutters hebben het voortreffelijk gedaan, we hebben deze wedstrijd dan wel niet gewonnen maar hebben wel onze punten voorsprong behouden.

De uitslag is dan ook voor Moergestel 43 pnt. En Diessen 39 pnt. Individueel was Ruud van Esch de beste met 15 pnt.

15 augustus, Maria viering. Zoals ieder jaar nemen de 3 gilden uit Moergestel deel aan de Maria viering in de bossen bij de Maria kapel die nog gesticht is door onze vroegere opperdeken Carel Schade. Het weer was zoals het altijd is op de Maria viering prachtig en aan de vele mensen die aanwezig waren kan men zien dat deze viering nog echt leeft onder zowel jong als oud.

31 augustus, fietstocht van ons gilde. Het was erg gezellig op de BBQ en droog op de goede momenten.

6 september, verbredering van de handboogschutters op doel. Dit jaar moest ons gilde deze verbredering organiseren en dat hebben ze dan ook goed gedaan, van ieder gilde kregen we dan ook complimenten hierover. De winaar was het 4 tal van Onze Lieve Vrouwe Broederschap, Biest Houtakker en ondanks dat ons gilde het moest organiseren

werden wij nog 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> en 8<sup>e</sup>. Individueel winnaar werd Theo Ansems van het gilde St. Sebastiaan, Hilvarenbeek.

24 september, sluiting van de schietboom. De winnaar van de Toon Giessenbokaal was Harrie Franken en de winnaar van de zomercompetitie is Jac Wouters.

28 september, regio wip verschietsing. Dit jaar lag de organisatie bij ons gilde en onder een stralende zon werden de wedstrijden geschoten, bij binnenkomst was het meteen inschrijven en zodoende was er een constante doorstroming onder de 3 bomen. Bij de viertallen was het gilde van St. Sebastiaan uit Diessen de sterkste met 17 pnt. Maar ons gilde werd toch nog 2<sup>e</sup> met 15 pnt. Ondanks dat iedereen toch moest meehelpen. Iedereen die mee heeft geholpen, nogmaals bedankt voor jullie inzet.

7 oktober, overlijden Fien van Elderen. Op dinsdag 7 oktober is na een langdurig ziekbed van ons heengegaan Fien van Elderen. Fien stond samen met Jan van 1989 tot 2004 in ons gildehuis achter de bar en iedereen was voor haar gelijk, zij kreeg in 2005 hiervoor het Sebastiaantje, en op onze statiedag dit jaar werd Fien onderscheiden als gildemoeder. Natuurlijk hebben wij Fien met gilde eer begeleid naar haar laatste rust plaats tijdens de uitvaart op maandag 13 oktober.

11 oktober, Hoofdliedendag

26 oktober, wildverschietsing bij St. Joris. Onze gildebroeder Ruud van Esch was hierbij de 1<sup>e</sup> van de handboogschutters.

5 november, overheisvergadering.

12 november, Alphen komt schieten.

13 november, kringvergadering bij 't Draaiboompje, Moergestel.

24 november, ledenvergadering.

14 december, afscheidsmis van de parochie Moergestel.

20 december, opening van de Janus Rooijackersstraat.

28 december, kerstbal verschietsing in ons gildehuis 't Stokske. De opkomst was weer erg goed en het was een gezellig samen zijn waarbij de jeugd zijn schietkunsten kon laten zien en de oudere onder ons zich toch zorgen moeten gaan maken met zoveel jeugdig talent. Uitslag jeugd 1<sup>e</sup> Thomas van Erp 2<sup>e</sup> Dymas Horsten. Daan 7 pnt. Uitslag Gildebroeders 1<sup>e</sup> Ruud van Esch. Dames 1<sup>e</sup> Kim van der Sande.

*Opgemaakt 01-01-2015.*

*Antoon Linschoten, schrijver.*

*St. Sebastiaan en Barbara, Moergestel.*