

Jaarverslag 2013
St. Sebastiaan en Barbara
Moergestel



Antoon Linschoten, schrijver.

Het gildejaar 2012 ligt weer achter ons

We beginnen dit gilde jaar met 45 gildebroeder en -zusters, 3 aspirant gildebroeders en 4 gezellen.

Overzicht van onze activiteiten in 2012.

Op woensdag 9 januari was er onze Nieuwjaar receptie in ons gildehuis 't Stokske vele gildebroeders en gildezusters namen de moeite om elkaar het beste toe te wensen en werd het weer een gezellige avond.

Op zaterdag 19 januari hadden we onze statiedag, we kwamen om 8.00 uur bijeen in Café 't Centrum het was daar lekker warm binnen maar we moesten toch naar buiten de ijzige kou in (er waren er bij die het vergeleken met de hel van 1963) we gingen eerst onze Keizer Frans van der Sande op te halen en trokken daarna verder door de straten om onze nieuwe Koning Gert van Elderen voor het eerst uit te halen. We werden daar gastvrij door Gert ontvangen en voor de koffie, worstenbrood, broodjes en natuurlijk de brandewijn met kandijnsuiker zorgden Samantha en Elly. Toen het tijd werd om te vertrekken zetten we er meteen flink de pas in om naar de Kerk te gaan, alleen hadden we de Koning vergeten mee te nemen dus toch maar even gewacht op hem. In de Kerk had onze Pastor Theo te Wierik de kachel wat hoger gezet en kreeg hij snel assistentie van onze gezelschap Merijn Bekkers die als misdienaar fungeerde. Na de Heilige Mis werd Jules Degreef geïnstalleerd als gildebroeder en kreeg hij en de Kerkelijk en Wereldlijke overheid in de vorm van Pastor Theo te Wierik en Wethouder Joost Wagemakers te samen met onze Keizer, Koning, Hoofdman en Erehoofdman de vendelgroet namens het gilde door onze vaandrig Kees van Rooij. Daarna ging het gilde naar de Pastorie om de statiefoto te maken met onze nieuwe Koning, het duurde even voordat iedereen zijn plaatsje had gevonden maar het resultaat mag er dan ook naar zijn, Karin bedankt. Nadat iedereen zich weer warm had aan gekleed zijn we naar ons gildehuis 't Stokske gegaan waar we door Hannelies en haar medewerkers werden ontvangen en iedereen zich weer op kon warmen. De koffietafel was weer als vanouds goed en gezellig en daarna was het tijd voor de huldiging van onze jubilarissen, Bart Wolfs was 25 jaar lid van ons gilde en kreeg daarvoor het St. Sebastiaantje opgespeld door hoofdman Adrie Burgers daarbij geholpen door Monique Wolfs. De volgende jubilaris had een paar dienstjaren meer er op zitten, Jac van Gool was 40 jaar lid van ons gilde en kreeg daarvoor een kringonderscheiding op gespeld door kringvoorzitter Jan van Riel en werd daarbij geholpen door de beide dochters van Jac, Femke en Kim, natuurlijk was er voor de dames een bloemetje en konden de felicitaties in ontvangst genomen worden en was er de vendelgroet.

Het kringbestuur was goed aanwezig op onze statiedag want ook de vice-voorzitter Bert van der Staak was er en kringsecretaris Jo van de Biggelaar was aanwezig, deze komen binnenkort nog een keer langs voor een visitatie bezoek af te leggen om te kijken hoe het ons gilde doet en waar wij enige verbeteringen kunnen toepassen. En voor diegene die het nog niet weten, onze erehoofdman Jan van Rooij heeft ook sinds kort zitting in het kringbestuur. Toen was het tijd voor de jaarvergadering en na afloop daarvan was er de schietwedstrijd om de Frans Rooijackersbokaal waarbij Harrie Franken en Harrie Wolfs als winnaars uit de bus kwamen.



Na afloop van de schietwedstrijd was het tijd om de inwendige mens te voorzien van wat eten en daarvoor gingen de gildebroeders en gildezusters naar het Chinese restaurant Yueng Shing in ons eigen Moergestel en elke plaats was er bezet, de eigenaar had het goed voor elkaar en ons gilde is dan ook niets tekort gekomen. Toen iedereen voldoende had gegeten was het weer tijd voor de verkoop van het vérreke door onze koningsdeken en gildekastelein Jan Timmermans en kon onze statiedag weer met een goed gevoel worden afgesloten.

Woensdag 30 januari, onze beheerder van de gildekamer Jan van Rooij nam het voortouw en is samen met Adrie Burgers, Jac van Gool, Ruud Hurkmans, Helmie van der Sande en Antoon Linschoten begonnen met het poetsen van het gildezilver in de gildekamer, het is een hele klus maar onder het genot van een glaasje bier en wat buurt schoot het goed op.

Maandag 11 maart, overleg van de verbroedering handboogschietende gilden op doel kleine kring in Westelbeers. Er is afgesproken om het op zaterdagmiddag 31 augustus te organiseren in Westelbeers.

Maandag 11 maart, schieten in Alphen tegen het St. Wllibrordus gilde.

Woensdag 13 maart, overheidvergadering.

Dinsdag 19 maart, vergadering regio wip verschiëting in Gilze.

Vrijdag 22 maart, rikken in ons gildehuis 't Stokske.

Maandag 25 maart, vergadering VBG in Oirschot.

Maandag 25 maart, ledenvergadering in ons gildehuis 't Stokske.

Dinsdag 26 maart, overlijden van onze gildebroeder en oud koning Sjaak Akkermans.

Woensdag 27 maart, het kring bestuur heeft ons gilde bezocht in het kader van de visitatie bezoeken die zij afleggen om te polsen wat er bij de individuele gilde leeft.



Zaterdag 30 maart, begrafenis met gilde-er van Sjaak Akkermans, ons gilde heeft hem een waardig afscheid gegeven door met bijna een compleet gilde hem zijn laatste eer te bewijzen. Sjaak was gildebroeder van ons gilde sinds 1980 en was in de periode 1992-1996 Koning van ons gilde waarna hij van 1996-2005 Koningsdeken was, hij is ook waarnemend foerier geweest in de periode 1995-2000. Hij werd in 2005 gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap met het Sebastiaantje en was al de jaren die wij op de jaarmarkt stonden met het gilde de materiaal sponsor. We hebben met Sjaak een erg betrokken gildebroeder verloren.

Maandag 1 april, opening van het buiten schietseizoen. Het was een koude morgen maar het schrikte de jongeren onder ons niet af om in grote getallen aanwezig te zijn bij onze traditionele opening. Eerst werden er de paaseieren gezocht en daarna begon het vogelschieten voor de jeugd en met 16 jongens en meisjes was het druk onder de boom, Jo van Zon had zijn geluksboom verbeterd en de jongste schutters deden het beter dan voorheen, uiteindelijk waren alle plaatjes eraf geschoten en werd er zenuwachtig rond gekeken van wie zal deze keer de vogel hebben gewonnen.



Uiteindelijk bleek Dieuwertje van de Sande het juiste plaatje eraf geschoten te hebben en kreeg ze van de Koning de vogel overhandigd.



Bij de gildebroeders ging het er weer als vanouds aan toe maar ten slotte was het toch onze Koning Gert van Elderen die de vogel naar beneden haalde. De wintercompetitie handboog op doel 2012/2013 werd dit keer gewonnen door Piet van de loo met 836 punten, hij troefde daarmee Jac Wouters af deze behaalde 766 punten, 3^e werd Frans van Erp met 737 punten.

Donderdag 4 april, Kring vergadering van het Kwartier van Oirschot, in deze vergadering werd onze erehoofdman Jan van Rooij ingestemd tot lid van het kringbestuur en zal hij zich in gaan zetten voor de gilden van onze kring.

Vrijdag 5 april, recreanten schutters op bezoek.

Dinsdag 9 april, recreanten schutters op bezoek.

Zondag 14 april, we zijn wezen schieten om het rad van Katrien in de heuvelstraat te Moergestel. Onder zonnige omstandigheden werd er geschoten en genoten, Erwin van de Sande wist er de 3^e plaats te behalen.

Woensdag 17 april, 5 gilden overleg bij het gilde St. Joris, Moergestel.

Zaterdag 20 april, handboogwedstrijd op de wip tegen het St. Sebastiaan gilde uit Diessen. Er werd onder zware omstandigheden geschoten met een harde en koude wind uiteindelijk heeft Diessen de wedstrijd naar zich toe getrokken en gaan wij ons revanceren op 21 augustus bij ons in Moergestel.

Zaterdag 4 mei, met de 5 gilden zijn wij zoals ieder jaar aanwezig geweest bij de Dodenherdenking in Oisterwijk, dit jaar hebben de gezamenlijke Oisterwijkse gilde voor het eerst ook een bloemstuk geplaatst bij het bevrijdingsmonument.

Zondag 5 mei, we waren weer aanwezig op de jaarmarkt en hadden dit jaar stralend weer, diverse gildebroeders en gildezusters waren er om mee te helpen aan de diverse activiteiten zoals het handboogschieten en spijkerslaan en natuurlijk de bar.

Zaterdag 11 mei, wederom werd er weer geschoten om het wisselschild van de gemeente Moergestel, dit jaar werd er bij het gilde St. Joris geschoten er waren in totaal 43 schutters maar de stevige wind die er stond werkte duidelijk in het nadeel van de handboogschutters van ons gilde. De uitslag is dan ook 1^e St. Joris met een gem. 14.11, 2^e St. Catharina gem. 13.88, en 3^e ons gilde St. Sebastiaan en Barbara met een gem. 9.66.

Zondag 12 mei, Koningschieten bij het gilde St. Joris en St. Sebastiaan, Heukelom. Diverse leden waren aanwezig en zagen daar eerst Henri Michels zich tot jeugdkoning schieten en daarna was het Piet Priems die zich koning schot.

Woensdag 29 mei, feest van Jan en Hannelies Timmermans in ons gildehuis omdat ze samen 125 jaar worden dit jaar. Het was natuurlijk weer een gezellige avond en Jan en Hannelies hadden het natuurlijk weer uitstekend verzorgd.

Zondag 2 juni, Kringdag bij het gilde Sancta Barbara, Oirschot. Het was prachtig weer en het was een mooi gezicht om de gildebroeders en gildezusters weer in grote getallen bijeen te zien, de optocht door het fraaie Oirschot met zijn gilde minded publiek was erg gezellig en de massale parade op de markt was zeer geslaagd. Daarna togen de gilden naar het gildeterrein om daar deel te nemen aan de diverse wedstrijd onderdelen.

Woensdag 12 juni, Bezoek van het Koninklijk paar aan de gemeente Oisterwijk. Na een periode van voorbereiding voor dit bezoek was het dan zover, de gildebroeders en gildezusters van alle kringen uit Noord-Brabant kwamen tezamen in de leerfabriek en werden daar geïnstrueerd wat er van hen verwacht werd. Diegene die zich binnen de veiligheidzone mochten begeven werden nog eens extra gecheckt en vertrokken wij met slaande trom en vliegend vaandel naar het centrum van Oisterwijk, daarna was het opstellen en wachten op het Koninklijk paar, toen deze in Oisterwijk arriveerde werden zij massaal begroet door het vele publiek en togen zij naar de Lind alwaar Koning Willem Alexander en Koningin Maxima over de gespreide moedervaandels van de Brabantse gilde liepen. Toen was het tijd voor het hernieuwen van de eed van trouw naar onze Koning en Koningin toe daarbij waren de Keizers en de koningen van de Oisterwijkse gilde

prominent aanwezig maar de grootste rol hierin was weggelegd voor Hoofdman Peter Wolfs van het gilde St. Catharina en Vaandrig Sander Bierens en onze tamboer Erwin van der Sande, die gezamenlijk de eed van trouw gaven aan het Koninklijk paar. De gilden werden door het Koninklijk paar bedankt voor hun inbreng en togen weer verder om vervolgens nog even een praatje te maken met de door ziekte gevelde Burgemeester Hans Jansen, een erg mooi en sociaal gebaar van het Koninklijk paar. Daarna gingen de gilden weer terug naar de Leerfabriek om daar nog wat na te praten.

Woensdag 19 juli, 5 gilden verschiëting bij St. Joris Moergestel. Er werd dit jaar met de kruisboog op wip geschoten door de gilden en met een 50 tal schutters was het een goede opkomst en aan toeschouwers vanuit de gilden was er ook geen gebrek. Er was gekozen voor een individuele wedstrijd met 15 schoten per deelnemer. Het winnende gilde werd bepaald door het gemiddelde resultaat. Op de 1e plaats eindigde het gilde St. Catharina, Moergestel met 11 schutters een gemiddelde score van 10,4 punten met Peter Wolfs als beste schutter met 15 punten, 2^e was het gilde St. Joris en St. Sebastiaan uit Heukelom met 12 schutters noteerde zij een gemiddelde score van 8.25 punten met Sander Bierens als hun beste schutter met 12 punten. De 3^e plaats was voor ons gilde die met 13 schutters een gemiddelde scoorde van 7,46 punten, waarvan Jack Welten een gemiddelde haale van 13 punten. 4^e was het gilde St. Sebastiaan, Oisterwijk en zij haalden met 9 schutters een gemiddelde van 6,22 punten, M van Brunschot was hun beste schutter met 11 punten. De wisselbeker werd door de hoofdman van het gilde St. Joris, Thijn van Korven uitgereikt aan Peter Wolfs hoofdman van het gilde St. Catharina. Ook was er een prijs voor elke beste schutter. De volgende verschiëting is in Heukelom.

Maandag 8 juli, koningschieten van het gilde St. Catharina. Op de kermismaandag waren de gildebreeders en gildezusters al vroeg uit de veren voor het koningschieten van het gilde St. Catharina, om 8 uur kwamen ze binnen gedruppeld bij café 't Centrum en vandaar haalden we eerst de keizer op en gingen we naar onze koning alwaar we werden ontvangen met koffie, broodjes, worstenbroodjes en de brandewijn met kandijnsuiker. Daarna was het tijd om naar de kerk te gaan waar we opgewacht werden door de andere gilden uit Moergestel, deze mis werd voor gedaan door Pastor Ad Kennes, daarna werd de eed van trouw hernieuwd afgelegd de vendelgroet gegeven en de koningsvogel gezegend. Alle gilden gingen daarna naar hun café terug en ons gilde haalde eerst St. Joris op en toen St. Catharina. Gezamenlijk gingen zij onder een stralende zon richting 't Draaiboompje, nadat de boze geesten waren verdreven en de vogel er was opgezet werden er door de Pastor Ad Kennes en de loco burgemeester Joost Wagemakers de eerste schoten gelost. Toen was het tijd voor het echte werk en kreeg aftredend koning Gos Dennisen zijn 3 schoten vooraf welke hij niet wist te verzilveren, er waren diverse kandidaten maar uiteindelijk was het Jeff van Roessel die de vogel naar beneden wist te halen. Nadat de beëdiging als koning had plaats gevonden werden de eerste felicitaties

onder de boom gegeven en nadien nog even in de zaal van 't Draaiboompje. De gilde gingen toen gezamenlijk terug naar de Klaore waar de receptie was, en waar het erg gezellig en laat werd. Jeff gefeliciteerd met je koningschap.

15 augustus Maria viering. Zoals ieder jaar nemen de 3 gilden uit Moergestel deel aan de Maria viering in de bossen bij de Maria kapel die nog gesticht is door onze vroegere opperdeken Carel Schade. Het weer was zoals het altijd is op de Maria viering prachtig en aan de vele mensen die aanwezig waren kan men zien dat deze viering nog echt leeft onder zowel jong als oud.

Woensdag 21 augustus, handboog op wip Moergestel- Diessen.

Zaterdag 31 augustus, verbroedering handboog op doel in Westelbeers. Ons gilde behaalde een mooie 2^e plek bij de viertallen en de kampioen werd onze schutter/tamboer Erwin van de Sande met 48 punten. De uitslag van ons was, Erwin v/d Sande 72 punten, Jan van Rooij 61 punten, Frank Derksen 60 punten, Jac Wouters 60 punten, Piet van de Loo 59 punten, Gert van Elderen 45 punten, Frans v/d Sande 39 punten. Ons gilde zal in 2014 voor de organisatie tekenen.

Zondag 1 september, regio wip verschiëting Gilze. Ons viertal daar een 3^e plaats en individueel was bij het Personeel was Frank Derksen 21^e, Ruud van Esch 26^e, Adrie Burgers 29^e en Frans van Esch 36^e. Bij het personeel 60+ Willeke Wolfs 5^e en Piet v/d Loo 6^e. In 2014 zullen wij de regio wip verschiëting gaan organiseren.

Zondag 8 september, vrij gildefeest Hoogeloon. Het weer was weer stralend en vele gildebroeders en gildezusters van ons gilde waren dan ook aanwezig. Natuurlijk deden onze schutters me diverse disciplines mee en bij de handboog op wip behaalde het viertal de 2^e prijs en bij het personeel behaalde Jac Wouters een 2^e plaats. Bij de handboog op doel werd Erwin van der Sande Kampioen.

Zondag 15 september, open monumentendag. De gezamenlijke gilden van Moergestel deden hieraan mee en in onze parochie kerk hadden zij ieder een stand in gericht met informatie over hun gilde. Aan de bezoekers werd het een en ander over de gilden uitgelegd en konden zij bij ons gilde een folder meenemen over het ontstaan van het gilde. De bezoekers aantallen waren niet erg groot maar de mensen die kwamen waren erg geïnteresseerd in de gilden.

Zaterdag 5 oktober, Hoofdliedendag in Den Bosch.

Zondag 27 oktober, wild verschiëting bij St. Joris, Moergestel. Een frisse dag maar vele schutters van ons gilde waren aanwezig of deden mee aan de verschiëting zelf.

Woensdag 6 november, overheidvergadering.

Donderdag 21 november, najaarsvergadering Kwartier van Oirschot.

Zondag 24 november, jubileum viering 175 jaar bestaan Cantate Domino. Met de gezamenlijke gilden van Moergestel hebben wij hieraan deelgenomen. Het was een prachtige mis met de voorgangers Pastor Herman-jozef van de Broek en Pastor Theo te Wierik. Daarna was er in Den Boogaard nog een receptie en daarna nog een gezellig samenzijn.

Maandag 25 november, ledenvergadering.

Woensdag 27 november, schieten Moergestel – Alphen. Nadat de pijlen over de schietbanen verdeelt waren kon de strijd beginnen, het eerste deel werd door alle schutters geschoten over 20 pijlen, waarna de beste vier schutters van beide gilden werden ingedeeld als viertal. De twee viertallen schoten vervolgens, per schutter, 5 pijlen en werd het een spannende finale. Nadat de juryleden de punten hadden opgeteld kwam onze erehoofdman met de uitslag en dat was niet in ons voordeel, St. Willibrordus had met 1 punt verschil gewonnen, 85 tegen 84 punten.

Vrijdag 13 december, rikken in ons gildehuis 't Stokske.

Dinsdag 17 december, bestuursvergadering.

Woensdag 18 december, vergadering van het Kwartier van Oirschot met daarin informatie hoe gaan we als gilden naar 2025. Vele gilden zien de vergrijzing toeslaan bij hun gilden en hoe gaan we daar mee om en kunnen we jongeren motiveren om bij het gilde te gaan.

Zondag 29 december, kerstbal verschietsing in ons gildehuis 't Stokske. De opkomst was weer erg goed en het was een gezellig samen zijn waarbij de jeugd zijn schietkunsten kon laten zien en de oudere onder ons zich toch zorgen moeten gaan maken met zoveel jeugdig talent. Uitslag jeugd 1^e Renzo 61 pnt. 2^e Rick 60 pnt. 3^e Nolke 50 pnt. 4^e Gijs 38 pnt. 5^e Dymas 30 pnt. 6^e Marloes 9 pnt. 7^e Daan 7 pnt. Uitslag volwassenen heren 1^e Harrie Franken dames 1^e Simone Franken.



Opgemaakt 01-01-2014.

Antoon Linschoten, schrijver.

St. Sebastiaan en Barbara, Moergestel.